



Gålö Jakt- och Kursgård

Allmän Lydnad Del 1

Ett litet reportage,
det första i serien
av tre, från
Hundgruppens
måndagsträningar i
Allmän Lydnad

*För ytterligare information
sök på www.galoejakt.com &
kursgård/Face Book*

Träningen som sker i Svenska Jägareförbundets regi på Gålö Jakt- och Kursgård och hålls av Hundgruppen varje måndag och är öppen för alla. Ingen föranmälan och inga förkunskaper krävs.

Så på måndagar vet vi vad vi gör.

Rio är fyra år, en Irländsk jaktsetter och kommer från Remkilens Kennel väster Sundsvall. Storasyster i kullen före, blev världmästare i Hubertusjakt i Italien 2014, så det finns goda anor, men det hänger mycket på husse och matte.

Rio är som Husse mycket målinriktad, låter bättre än tjurig.

Så till hundträningen, den bedrivs på Hundängen några km från gården. Vid uppsamlingen blir vi åtta ekipage denna kväll samt instruktörerna Paul Waserbrot. och Daniel Fredriksson.

I kväll värmer vi upp med linförighet, platsliggning, stabilitet och inkallning. Vi kommer även att träna på apport med dummies och trut.

För Rios del så går det lite dåligt i kväll, han har inte varit här på två veckor, så nu är det som nytt igen. Ny



miljö, många hundar och tikar, som denna gång inte löper vilket vi som har hanhundar är tacksamma för. Föregående gång löpte två tikar och då kan vi tala om störning.

Rio hör till medelåldersgruppen 4-5 år. Spannet ligger på från några månader till 8-9 år. Det sägs att det är lättare ju tidigare man börjar och det stämmer nog. Uttrycket "svårt att lära gamla hundar sitta" stämmer in rätt bra, men

skam den som ger sig. Eller som min fru brukar säga "Du kommer att lära dig"

Men en sak har Rio



klart för sig vilket inte de yngre hanhundarna har riktigt koll på än och det är det här med löptikar.

Kvällen förflyter

med de vanligaste kommandona nej, neejj, stanna kvar..... hit..... osv. Det har inte någon betydelse hur stora bokstäver husse använder, när han stängt av inkommande signaler.

Man avundas de som har kommit längre med träningen. Det kommer att bli riktigt roligt den dagen man är där.

Här har vi tre deltagare Kvik, Mercedes och Mixa som

förstått vad det handlar om platsliggning ' inga problem.



Men som sagt det finns inga genvägar ”det är bara att nöta”.

Daniel och Paul fortsätter att tålmodigt med sina instruktioner.

Avslutningsvis så var det dags för kaffe och eftersnack. Denna del är



minst lika viktig som själva träningen och framförallt

mycket trevlig. Här ges sammanfattande synpunkter från instruktörerna samt att man kan diskutera och utbyta erfarenheter med deltagarna.

Så? Vad skall vi då säga om själva ”hundträningen”, eller är det hundförarträning? Jag själv tycker att det är minst lika mycket ”husse” som behöver tränas.

Som nämndes i början så är detta det första reportage i serien av tre från Hundgruppens måndags träningar i allmänlydnad. De två kommande kommer att handla om Lydnadsklass 1, där vi gick igenom momenten måndagen den 1 juni, sedan tränar vi själva fram tills vi ses igen 8 och 15 juni på Hundängen igen med Kul-prov den 22 juni.

Hälsningar
Husse

TEXT & FOTO
O. Sune Bodin